

Ο Ανεστημένος Σωτήρ

Εδάφιο κλειδί: «Εάν εν ταύτῃ τη ζωῇ μόνον ελπίζωμεν εις τὸν Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων τῶν ανθρώπων. Άλλα τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ἔγεινεν ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων». - Α' Κορ. 15: 19,20

Επιλεγμένα εδάφια: Α' Κοριν. 15:1-8,12-23

Ο Απόστολος Παύλος δήλωσε στους χριστιανούς πιστούς ότι το σχέδιο σωτηρίας του Θεού για την ανθρώπινη οικογένεια βασίζεται στον θάνατο και την ανάσταση του Ιησού. Η κατανόηση και η αποδοχή αυτών των δύο στοιχείων είναι ουσιαστικής σημασίας για όλους τους αμαρτωλούς που θα λάβουν τελικλα μια μελλοντική ζωή, είτε στον ουράνιο χώρο είτε εδώ στη γη κατά τη βασιλεία του Θεού. - Α' Κορ. 15: 1,2

«Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τὸν Κηφάν, ἐπειτα εις τους δώδεκα· μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουνσιν ἔως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν». - εδάφ. 3-6

"Τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις ἑκτρωμα.." (εδάφ. 8) Αυτά τα λόγια μας υπενθυμίζουν ότι ο Παύλος δεν ήταν μαθητής του Χριστού κατά τη

διάρκεια της επίγειας διακονίας του Κυρίου μας. Στην πραγματικότητα, ενώ ήταν γνωστός ως Σαούλ του Ταρσού, ήταν ένας πικρός εχθρός αυτών που ακολουθούσαν τον Ιησού. Παρ 'όλα αυτά, ακόμα και όταν καταδίωκε αυτούς τους πιστούς, ο Παύλος έλαβε ένα ουράνιο όραμα του αναστημένου Χριστού και από εκείνη την εποχή έγινε ένας ένθερμος δούλος του Θεού. (Πράξεις 9: 1-17) Επειδή ήταν απαραίτητο όλοι οι απόστολοι να είναι αυτοί μάρτυρες της ανάστασης του Ιησού, ο Παύλος ήταν σε θέση να δώσει μια προσωπική μαρτυρία ότι κι αυτός είδε επίσης τον αναστημένο Κύριο, αν και κατά τρόπο θαυματουργικό, καθώς είχε πιάσει μια στιγμιαία ματιά της ένδοξης προσωπικότητας του Χριστού.

Το μήνυμα του Παύλου προς τους αδελφούς στην Κόρινθο ήταν έντονο και λογικό. Υπογράμμισε τη σημασία της πίστης στην πραγματικότητα της ανάστασης του Ιησού, διότι χωρίς εκτίμηση για αυτό το δόγμα, δεν θα υπήρχε βάση για οποιαδήποτε μελλοντική ελπίδα ζωής. Το εδάφιο-κλειδί μας υπογραμμίζει περαιτέρω τη ματαιότητα του να ζούμε μόνο για την παρούσα περιορισμένη έκταση της ύπαρξης που θα οδηγήσει τελικά σε θάνατο, όπως έδειξαν οι εμπειρίες της ανθρωπότητας. Αντ 'αυτού, ενθαρρυνόμαστε να αναζητήσουμε την εξυψωμένη προοπτική να είμαστε μέρος της τάξης που είναι γνωστή ως οι «απαρχές» που θα ενωθούν με τον Χριστό για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να επιστρέψει πίσω στην τελειότητα.

Ο Επουράνιος Πατέρας σχεδίασε ένα σχέδιο λύτρωσης προ καταβολής του κόσμου για την αποκατάσταση της ανθρώπινης οικογένειας από την κατάρα της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Μονογενής

του Υιός ήρθε στη γη ως ο άνθρωπος Ιησούς να παράσχει το αντίλυτρον που είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί αυτό. Μέσω της πίστεώς του, έγινε ο πρώτος εκ της κατηγορίας των "Απαρχών" που κοιμήθηκε στο θάνατο και τώρα είναι δοξασμένος στην εξουσία και τη θεϊκή δόξα. Οι πιστοί υπηρέτες του Διδασκάλου κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής του Ευαγγελίου θα βοηθήσουν στο έργο της συμφιλίωσης της ανθρωπότητας με τον Θεό, καθώς επιστρέφονται από τον τάφο στην ερχόμενη βασιλεία της δικαιοσύνης. - Α' Κορ. 15: 15-23

Σίγουρα, όλοι θα επαινούν και τιμούν τον Δημιουργό του σύμπαντος για πάντα για τις ιδιότητές του χαρακτήρα της σοφίας, της δικαιοσύνης, της αγάπης και της δυνάμεως. Όλοι, επίσης, θα επαινούν τον αγαπημένο του Υιό, τον Ιησού Χριστό, που κατανίκησε την αμαρτία και το θάνατο. Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε, "Χριστός Ανέστη!...ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!" - Ματ. 28: 6