

# Gehaat zonder oorzaak

***"Dit is geschied, opdat vervuld zou worden wat in hun wet geschreven staat: Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat."***

***Johannes 15:25***

De religieuze wereld van Jezus' tijd haatte hem en bracht hem uiteindelijk ter dood. Ze haatten hem omdat zijn manier van leven tegengesteld was aan die van hen. Door zijn voorbeeld van opoffering veroordeelde hij hun manier van egoïsme en door zijn leerstellingen legde hij hun populaire dwalingen bloot terwijl hij onpopulaire waarheden onderwees.

De woorden van onze openingstekst, uit Psalm 69:4, werden door Jezus tot zijn discipelen gesproken tijdens de laatste uren van zijn aardse bediening. Hij wist hoeveel verdriet en hartzeer ze spoedig zouden lijden en probeerde hun harten en gedachten voor te bereiden op de gebeurtenissen die spoedig zouden plaatsvinden. Hij wilde niet dat ze zouden struikelen, maar dat ze klaar zouden zijn om met Pinksteren de

Heilige Geest te ontvangen en deel te hebben aan de heerlijke voorrechten van de hemelse roeping. Hebreeën 3:1

## **De minachting van de wereld**

Tijdens Jezus' bediening hadden de discipelen geleerd dat een volgeling van de nederige en nederige Jezus hen niet de welwillendheid van de religieuze wereld van hun tijd opleverde. Er waren momenten waarop de menigten zich om hun geliefde Heer verzamelden, maar vaak bleek hun motief te zijn wat voor materieel of vleeselijk voordeel ze ook van hem hoopten te ontvangen. Slechts weinigen waren zo geïnteresseerd dat ze Hem trouw volgden of bereid waren offers te brengen om Zijn discipelen te zijn. Johannes 6:26 en 27 en 60 en 66

Toen de tijd aanbrak dat Jezus gekruisigd zou worden, geloofden zijn discipelen ongetwijfeld dat hij op de een of andere manier aan de dood kon ontsnappen en zijn rol als leider en koning van Israël op zich kon nemen. Ze waren bekend met de woorden van de profeet Jesaja die over de Messias had geschreven: "Aan de toename van zijn regering en vrede zal geen einde komen." (Jesaja 9:7). (Jesaja 9:7). Maar zij wisten niet dat het eerst nodig

was dat Hij voor de wereld zou lijden en sterven voordat de prachtige profetieën over de heerlijkheid van zijn koninkrijk in vervulling konden gaan. Het was hun hoop om met de Meester te delen in zijn heerlijkheid, waarvan zij geloofden dat die nabij was.

## **Jezus moet sterven**

Jezus hield zijn discipelen de noodzaak van zijn spoedig naderende dood niet voor. Uit het Bijbelse verslag leren we: "Vanaf dat moment begon Jezus aan zijn discipelen uit te leggen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en daar veel moest lijden onder de handen van de oudsten, de overpriesters en de leraars van de wet, en dat hij gedood moest worden en op de derde dag weer tot leven moest worden gewekt. (Matteüs 16:21). Hoewel de uitspraak van Jezus duidelijk was, moeten zijn volgelingen hebben gedacht dat wat hij had gezegd een andere betekenis had.

Jezus wist dat zijn discipelen hun privileges van discipelschap nog steeds zagen vanuit het standpunt van materiële voordelen en van de glorie die ze hoopten te bereiken door met hem geassocieerd te zijn. Hij wist ook dat ze na Pinksteren doordrenkt zouden worden met de Heilige Geest van inzicht.

Maar nu konden ze niet accepteren dat de dood van hun Heer werkelijk zou plaatsvinden.

## **Jezus Volgelingen Haatten**

De discipelen hielden van hun Meester en waren ervan overtuigd dat hij de goddelijk aangestelde Messias was, maar ze begrepen nog niet dat er lijden en dood aan zijn bediening zou voorafgaan, voorafgaand aan heerlijkheid en eer. Petrus schreef later: "Ze vroegen zich af over welke tijd of situatie de Geest van Christus in hen sprak toen hij hen van tevoren vertelde over het lijden van Christus en zijn grote heerlijkheid daarna." 1 Petrus 1:11

In onze tekst gaf Jezus toe dat hij zonder reden gehaat werd, en hij legde ook uit: "De wereld zou van je houden als een van haar eigen mensen als je bij haar hoorde, maar je hoort niet meer bij de wereld. Ik heb jou uitgekozen om uit de wereld te komen en daarom haat de wereld jou. Weet je nog wat ik je gezegd heb? Een slaaf is niet groter dan de meester. Omdat ze mij vervolgd hebben, zullen ze jou natuurlijk ook vervolgen. En als ze naar mij geluisterd hadden, zouden ze naar jou luisteren. Ze zullen u dit alles aandoen vanwege mij, want ze hebben degene

verworpen die mij gezonden heeft." Johannes 15:18-21

De Meester waarschuwde ook: "Maar de tijd komt - en die is nu al aangebroken - dat jullie verstrooid zullen raken, ieder zijn eigen weg gaan en mij alleen achterlaten. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb jullie dit alles verteld opdat jullie vrede in mij zullen hebben. Hier op aarde zullen jullie veel beproevingen en verdriet hebben. Maar heb moed, want Ik heb de wereld overwonnen." Johannes 16:32 en 33

Het is goed om op te merken dat het niet zozeer de waarschuwing van de komende verstrooiing en vervolging was die bedoeld was om de discipelen vrede en goede moed te geven, maar eerder dat wanneer het zou komen, zij de ware betekenis ervan zouden begrijpen. Ze zouden zich dan realiseren dat ze het grote voorrecht hadden om samen met Jezus te lijden. Hij wilde dat ze zouden weten dat Hij de wereld had overwonnen en dat ook zij de kracht zouden krijgen om de wereld te overwinnen als ze zijn discipelen zouden blijven. Met deze belofde zekerheid van overwinning konden ze zich verheugen, ondanks de tegenstand en vervolging

van de wereld. De wetenschap dat ze samen met hun lieve Heer leden, zou hen moed geven om trouw verder te gaan.

## **Overwinnaars**

In het voorbeeld dat Jezus tijdens zijn eigen leven, bediening en leerstellingen gaf, is het duidelijk dat het christelijke leven er een is van strijd tegen tegenstand. Er wordt een voortdurende oorlog gevoerd waarin we in gevecht zijn met geduchte vijanden die ons zouden overheersen, tenzij we goddelijke kracht krijgen om hen te overwinnen. Satan, de duivel, is de grote tegenstander van de christen en zijn bondgenoten zijn de wereld en ons eigen gevallen vlees. (1 Petrus 5:8; Johannes 17:14 en 15; Romeinen 7:18). De apostel Paulus schreef over zichzelf: "Ik disciplineer mijn lichaam als een atleet en train het om te doen wat het moet doen. Anders vrees ik dat ik, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf gediskwalificeerd zou kunnen worden." 1 Korintiërs 9:27

De term "overwinnen" wordt gebruikt om de overwinning van de christen op de duivel, op de wereld en op ons eigen vlees te beschrijven. Het kwaad is het fundament van de wereld waarvan

Satan de prins is. Paulus vermaande daarom: "Laat het kwaad u niet overwinnen, maar overwin het kwaad door het goede te doen." (Romeinen 12:21). Johannes moedigt ook aan: "want iedereen die uit God geboren is, overwint de wereld. Dit is de overwinning (Grieks: succesmiddel) die de wereld heeft overwonnen, namelijk ons geloof." 1 Johannes 5:4

## **God is liefde**

Onze hemelse Vader is de auteur van liefde en is er door de eeuwen heen de sponsor van geweest. Satan is echter de auteur van egoïsme. Deze twee principes zijn met elkaar in oorlog sinds de zondeval van de mens. De mensen van God - zij die hem in elk tijdperk trouw hebben gediend - zijn gemotiveerd door hun liefde voor hem. Zij werden geleid door Hem en zijn Geest, terwijl de meerderheid van de rest van de mensheid grotendeels beheerst door het principe van egoïsme door het leven is gegaan.

De mens werd geschapen naar het beeld van God en de sporen van dit beeld blijven en manifesteren zich nog steeds in de daden van vriendelijkheid van de kant van velen. (Genesis 1:27). Maar het is niet de occasionele vriendelijke daad die de wereld en

haar geest overwint. Het moet een bekering zijn van het principe om voor jezelf te leven naar het principe om voor God te leven en ons leven aan Zijn dienst te wijden. Door de zonde is "zelf" door de menselijke familie aangenomen als een overheersend levensmotief. Het is zozeer een manier van leven in de wereld geworden dat het als normaal wordt beschouwd. Eigenbelang is het principe dat deze huidige wereld regeert en Satan is de "god van deze wereld". 2 Korintiërs 4:4

## **Heb elkaar lief**

De enige manier waarop egoïsme kan worden uitgebannen en het principe van liefde op aarde kan worden gevestigd als het leidende principe van het leven, is door Gods verlossingsplan. In Jezus hebben we ons meest uitgebreide voorbeeld van liefde als een manier van leven. Hij gaf ons niet alleen een voorbeeld, maar legde zijn volgelingen liefde op door te zeggen: "Een nieuw gebod geef ik u : dat gij elkander liefhebt, gelijk als ik u heb liefgehad." Johannes 13:34

Deze geest van liefde werd niet volledig begrepen of gewaardeerd door de rijke jonge heerser die te horen kreeg dat hij alles wat hij had moest verkopen om



aan de armen te geven, maar vervolgens bedroefd wegging (Matteüs 19:16-22; Lucas 18:18-23). Door de wet van zelfbehoud te volgen, had hij wereldse goederen voor zichzelf verzameld en hij was niet bereid om die met anderen te delen. De discipelen waren verbijsterd over het advies van Jezus aan de rijke jongeman, dat leek te wijzen op een roekeloos opgeven van alle eigenbelang.

## **Echt discipelschap**

Petrus zei toen tegen Jezus: "We hebben alles achtergelaten om U te volgen! Wat zal er dan voor ons zijn?" (Matteüs 19:27). Petrus herinnerde de Meester eraan dat zij als zijn discipelen hadden voldaan aan de voorwaarden die hij de rijke jonge overste wilde opleggen. Hun alles was niet zoveel als zijn alles, maar het principe was hetzelfde. Nu ze dit offer hadden gebracht, wilden ze natuurlijk weten wat ze ervoor terug konden verwachten. Petrus' vraag onthult dat hij de echte geest van discipelschap nog niet begreep. Misschien hoopte hij dat hij op iets zou krijgen in de vorm van eer en aanzien. In plaats van een nederige visser te zijn, verlangde hij misschien naar een prominente positie in het koninkrijk van de

Messias, om een heerser te zijn, of een grote onder de mensen.

Jezus antwoordde: "Ik verzeker jullie dat wanneer de wereld nieuw gemaakt is en de Mensenzoon op zijn glorieuze troon zit, jullie die mijn volgelingen zijn geweest, ook op twaalf tronen zullen zitten, oordelend over de twaalf stammen van Israël. En iedereen die huizen of broers of zussen of vader of moeder of kinderen of bezit heeft opgegeven omwille van mij, zal honderd keer zoveel terugkrijgen en het eeuwige leven beërven." (Matteüs 19:28-29). We moeten uit deze passage niet het verkeerde idee krijgen dat de Heer wil dat Christenen anderen opofferen. Het zou verkeerd zijn om onze gezinnen te beroven van noodzakelijke gemakken en voorzieningen. Maar nadat we dit hebben gedaan, is het overschot van de Heer.

## **Neem je kruis op**

Toen Jezus aan zijn discipelen aankondigde dat hij naar Jeruzalem ging en dat hij verwachtte daar gearresteerd en ter dood gebracht te worden, wilde Petrus daar niets van weten. "Maar Petrus nam hem apart en begon hem te berispen omdat hij zulke dingen had gezegd. "De hemel verbiedt het, Heer,"

zei hij. "Dit zal jou nooit overkomen!" Jezus' antwoord op dit goedbedoelde advies was: "Ga weg van mij, Satan! Je bent een gevaarlijke val voor mij. Je bekijkt de dingen alleen vanuit menselijk oogpunt, niet vanuit dat van God." (Matteüs 16:22-23). Petrus probeerde de Meester ervan te overtuigen dat hij zich door eigenbelang moest laten beïnvloeden en niet naar Jeruzalem moest gaan, waar hij wist dat zijn vijanden wachtten.

Petrus bevorderde onbewust de zaak van Satan, die mensen altijd aanmoedigt om eerst aan zichzelf te denken. De mensen van de wereld, waarover Satan de prins is, denken het vaakst eerst aan zichzelf. Het is openlijk hun manier van leven, al sinds de dagen van Eden, maar het is niet Gods manier. "Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand van jullie mijn volgeling wil zijn, moet hij zijn eigen weg opgeven, zijn kruis opnemen en mij volgen. Als je probeert vast te houden aan je leven, zul je het verliezen. Maar als je je leven opgeeft omwille van mij, zul je het redden." verzen 24 en 25

Jezus was toen al bezig zijn leven opofferend te verliezen voor de hele wereld van de mensheid. Over het algemeen vinden de meeste mensen in onze

huidige samenleving het dwaas om aan iemand anders te denken dan aan zichzelf. Jezus deed echter een beroep op het verstand en het hart van Petrus en de andere discipelen door hun aandacht te richten op het feit dat hun levens gered zouden worden op Gods manier, niet door het wereldse principe van "het eigen ik eerst" te volgen.

De wereld overwinnen betekent dat we ons als christenen verzetten tegen het principe van egoïsme waarmee we aan alle kanten worden omringd. We leggen ons leven onbaatzuchtig neer in dienst van God, de Waarheid en de broeders. (Filippenzen 3:7 en 8; 1 Johannes 3:16). We zijn niet geroepen om "uit de wereld" te zijn of om geïsoleerd van de wereld te leven. (Johannes 17:15). Hoewel we in de wereld zijn, moeten we gescheiden blijven van haar principes en normen en ons niet laten beïnvloeden door haar egoïstische geest. De test die op ons rust is dat we, terwijl we fysiek in de wereld leven en werken, niet gelijkvormig worden aan haar algemene geest, maar blijven proberen ons leven te verliezen voor de zaak van goddelijke liefde. Romeinen 12:2

## DOOP TOT DE DOOD

Elk jaar wacht christenen een rijke zegen als ze de offerdood van onze Heer Jezus gedenken. Het nuttigen van het symbolische brood en de symbolische beker vertegenwoordigt dat wij ons de voordelen van zijn offer toe-eigenen. (Matteüs 26:26-29). Nu we op deze manier de voordelen van zijn losprijsoffer hebben ontvangen, verheugen we ons in de goddelijke genade jegens ons, , en herinneren we ons ook ons voorrecht van opoffering, om als het ware "dagelijks te sterven", onszelf te verloochenen en ons leven af te leggen om Gods wil te doen. (1 Korintiërs 15:13). Dit kan betekenen dat we door de wereld verstoten worden, dat we onze fysieke kracht moeten verbruiken of dat we verwond worden door mensen die ons met hun woorden belasteren.

Wij zijn gedoopt in Jezus' dood. "Bent u vergeten dat toen we met Christus Jezus verbonden werden in de doop, we met Hem verbonden werden in zijn dood? Want wij zijn gestorven en met Christus begraven door de doop. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de glorieuze kracht van de Vader, zo kunnen ook wij een nieuw leven leiden.

Omdat wij met hem verenigd zijn in zijn dood, zullen wij ook opgewekt worden tot leven zoals hij was." Romeinen 6:3-5

We hebben een speciale uitnodiging ontvangen om in de voetsporen van onze lieve Heer en Meester te treden. Hem "volgen" betekent dat onze ervaringen in de wereld vergelijkbaar zullen zijn met de zijne. Jezus legde uit: "Ik zeg jullie de waarheid, slaven zijn niet groter dan hun meester. Evenmin is de boodschapper belangrijker dan degene die de boodschap stuurt." (Johannes 13:16). Aan hen die trouw in de voetsporen van de Meester treden, zelfs als ze "zonder reden gehaat" worden, wordt de belofte gegeven: "Die die overwinnaars zijn, zullen met Mij op mijn troon zitten, zoals Ik overwinnaar was en met mijn Vader op zijn troon zat." Openbaring 3:21