

Lektion FÖR 27 april

## Värt är lammet

**Nyckelvers: "Och de \*sjöng en ny sång och sade, "Värdig är du att ta boken och bryta dess sigill, ty du blev slaktad och köpte för Gud med ditt blod människor från varje stam och tunga och folk och nation."  
Uppenbarelseboken 5:9**

**Utvalda skrifter:  
Uppenbarelseboken 5:1-13**

Den centrala gestalten i Guds frälsningsplan har varit Jesus Kristus, hans "enfödde Son". (Johannes 3:16). Han nämns i hela Bibeln, och i dess sista bok är en av hans identiteter "Lammet". Uppenbarelseboken 5:6, 8, 12-13

När vi tänker på Abrahams löfte, som var det medel genom vilket alla släkter på jorden skulle bli välsignade, tänker vi på följande ord av Johannes. "Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bok, skriven på insidan och på baksidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en stark ängel

som med hög röst utropade: "Vem är värdig att öppna boken och att bryta upp dess sigill? Och ingen människa i himmelen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken eller skåda i den. Och jag grät mycket, ty ingen fann sig värdig att öppna och läsa boken eller att se i den." Uppenbarelseboken 5:1-4

Gudomlig rättvisa krävde ett motsvarande pris för att köpa Adam och alla hans avkomlingar, eftersom ingen människa kunde ge en lösensumma för sin bror. (Psaltaren 49:7). Detta faktum visar också varför Gud, som en handling av kärlek och medkänsla, gjorde en bestämmelse om att sända ut sin enfödde Son för att återlösa den mänskliga familjen, som annars skulle ha gått förlorad för alltid. Johannes 3:17

Flera delar av Uppenbarelseboken kapitel 5 är skrivna på ett mycket symboliskt språk. Men vår nyckelvers hävdar att Kristus är den bevisat värdige som med sitt dyrbara blod återlöste och köpte sin älskade församling. I vers 13 tillägger Johannes Uppenbararen följande ord: "Och varje varelse i himlen och på jorden ... hörde mig säga: Välsignelse

och ära och härlighet och makt åt honom som sitter på tronen och åt Lammet i evigheters evighet."

Alla som strävar efter att följa Kristus har del i att förkunna evangeliets budskap. Att så skulle vara fallet profeterades av Jesus själv, när han sade: "Detta rikets evangelium skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk." (Matteus 24:14). I Uppenbarelseboken 14:7 säger Johannes att vårt budskap till andra skall vara: "Frukta (vördnad). Gud och ge honom ära: ... tillbe honom som har gjort himmel och jord och hav och vattenkällor." Gud skall stå i centrum för allt vårt predikande - inte vi själva, våra idéer, tankar eller sätt, utan endast han. Dessutom bör vi predika om Jesus, den som utövade Gud sin Faders makt att skapa himmel, jord, hav och vattenkällor. "Allting är gjort genom honom (Jesus, Guds Son), och utan honom är ingenting gjort av det som är gjort." Johannes 1:3

Låt oss bättre förstå Guds ofattbara kärlek när han gav sin Son som lösen för alla och det storslagna offer som Kristus gjorde genom att troget utgjuta sin själ i döden för sin brud och för hela mänskligheten. "O, djupet av rikedomarna, både Guds visdom och kunskap! Hur outgrundliga är inte hans domar och

hans vägar som inte går att finna!" Romarbrevet  
11:33