

Η Χαραυγή

μελετητών τής Βίβλου

2015

Η Χαραυγή

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015
ΕΤΟΣ 81ον Αριθμός έκδοσης 6

Περιεχόμενα του
παρόντος τεύχους

PUBLISHED BY:

Dawn Bible Students Association
199 Railroad Avenue
East Rutherford, NJ 07073 U.S.A

www.dawnbible.com

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
άμεσα για τυχόν αλλαγή της
διεύθυνσής σας. Εσωκλείεται ένα
έντυπο συνδρομής του περιοδικού
και παρακαλείστε να το
αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη νέα
σας διεύθυνση.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Φτάνει στο τέλος του το 2015 2

Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές

Ο Θεός διασώζει τον Πέτρον 19

Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός 22

Από τη Δέρβη προς τους
Φιλίππους 25

Η Θεσσαλονίκη, η Βέροια και η
Αθήνα 28

Η διδασκαλία του Λόγου του
Θεού 31

The Dawn - Greek Edition

GRECIA: He Haravgi 199 Railroad Ave
East Rutherford NJ 07073 USA

NOV / DEC 2015

Πρώτα εκτυπώνονται 1934

Printed in USA

Φτάνει στο τέλος του το 2015

*«Διότι προστάζει, και εγείρεται ἀνεμος καταιγίδος,
και υψόνει τα κύματα αυτής. Αναβαίνοντιν ἐως των
ουρανών και καταβαίνοντιν ἐως των αβύσσων· η ψυχή
αυτών τήκεται υπό της συμφοράς.»*
– Ψαλμός 107:25,26 –

Οι τελευταίες εβδομάδες του 2015 βρίσκουν τον κόσμο με την ίδια χαοτική κατάσταση όπως ήταν στις αρχές του έτους. Κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στις αρχές του 2015 έχει λυθεί, και τα περισσότερα από αυτά έχουν επιδεινωθεί. Επιπλέον, νέα προβλήματα έχουν ανακύψει φέτος, τα οποία έχουν προστεθεί στα διλήμματα της ανθρωπότητας. Η κατάσταση είναι καλά απεικονιζόμενη από τη γλώσσα του Ψαλμωδού που βρίσκεται στο εναρκτήριο κείμενό μας, στο οποίο περιγράφεται μια καταιγίδα στη θάλασσα, και πώς αυτή επηρεάζει το πλοίο και τους ναύτες του.

Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί μια συμβολική και προφητική περιγραφή της σημερινής παγκόσμιας κατάστασης. Ζούμε σε μια περίοδούπον ο παλιός κόσμος καταρρέει και

παρέρχεται, για να αντικατασταθεί από τη δημιουργία ενός νέου, δίκαιου βασίλειου. Δεν το αναγνωρίζουν αυτό μέχρι τώρα οι άνθρωποι, και γι 'αυτό τους φαίνεται να είναι μια περίοδος μεγάλων καταιγίδων, κατήφειας και η αβεβαιότητας. Πράγματι, πολλοί από τους ηγέτες της γης εξακολουθούν να υποθέσουν ότι μπορεί να λύσουν τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Τελικά, όμως, θα μάθουν ότι δεν το μπορούν. Όταν το κάνουν, τότε, όπως ο ψαλμωδός συνεχίζει, τότε «κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψει αυτών, και εξάγει αυτούς από των αναγκών αυτών.» «Κατασιγάζει την ανεμοζάλην, και σιωπώσι τα κύματα αυτής. Και ευφραίνονται, διότι ησύχασαν· και οδηγεί αυτούς εις τον επιθυμητόν λιμένα αυτών» της ειρήνης και ασφάλειας. -εδαφ. 28-30

Ο προφήτης Δανιήλ προείπε ότι «καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος» θα σηματοδοτήσει την περίοδο στην οποία ζούμε τώρα. (Δαν. 12: 1) Η προφητεία του δείχνει ότι αυτή η «μεγάλη θλίψη» προκαλείται από την όρθια στάση του Μιχαήλ, που ένας από τους τίτλους που αποδίδονται στον Ιησού, από την ανάσταση του ως θεϊκό όν. Ένα από τα σύμβολα της Αγίας Γραφής για "τον καιρό της θλίψης" αντιπροσωπεύει τον Ιησού να καταπατά ένα πατητήρι, και λέγεται για να το κάνει αυτό μόνος του. -Ησ. 63:1-6; Rev. 19:11-16

Αυτό που περιέγραψε ο Δανιήλ ως εναν «καιρό θλίψης», ονόμασε ο Ιησούς ως χρόνο

"μεγάλης θλίψης", ή αγωνίας, πάνω στα έθνη, που θα οδηγήσει στην καταστροφή πάσας σάρκος, παρά τη θεϊκή παρέμβαση των εκλεκτών του Θεού—ο Χριστός και τα πιστά μέλη του σώματός του.(Ματθ. 24: 21,22? Luke 21: 25,26) Ο προφήτης Σοφονίας προείπε τα εξής αναφερόμενος στον λόγο του Κυρίου «διότι η απόφασίς μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να εκχέω επ' αυτά την αγανάκτησίν μου» και ότι η όλη συμβολική γη «θέλει καταναλωθή υπό του πυρός του ζήλου μου.» -Σοφ.

3: 8

Αυτές δεν είναι τίποτα από μερικές από τις προφητείες που επισημαίνουν την αιτία των χαοτικών εποχών στην οποία ζούμε. Υπάρχουν προβληματικά σημεία ουσιαστικά παντού στη γη, οποιοδήποτε εκ των οποίων θα μπορούσε να ξεσπάσει σε πολύ μεγαλύτερες συγκρούσεις. Ενώ είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές έχουν πολιτικό χαρακτήρα, μπορούν επίσης να είναι συνυφασμένες με ένα ευρύ φάσμα θρησκευτικών, κοινωνικών, και οικονομικών ζητημάτων και προβλημάτων.

Ο σημερινός κόσμος έχει πράγματι ανάψει "φωτιά", όπως ανέφερε ο προφήτης θα συνέβαινε όταν ο Θεός θα "καταβροχθίσει" την παρούσα τάξη πραγμάτων στη γη. Αυτό ισχύει για τις μεταξύ τους ενώσεις των εθνών, και είναι αλήθεια μέσα στα έθνη. Τα θυμωμένα πάθη της ανθρωπότητας εκφράζονται με τρόπους φοβερούς και φρικτούς. Ας θυμηθούμε μερικά από τα στιγμιότυπα των

παγκοσμίων ειδήσεων κατά τη διάρκεια του έτους 2015.

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ – ΣΥΝΟΨΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ “ISIS”

Εκτός από τα οικονομικά θέματα και τις διάφορες καταστροφές, οι οποίες θα συζητηθούν σε επόμενα τμήματα του παρόντος άρθρου, το ένα επιτακτικό θέμα ανησυχίας στον κόσμο κατά τη διάρκεια του 2015, υπήρξε η ανάπτυξη της ISIS. Το αρκτικόλεξο αυτό, που σημαίνει Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας, έχει προκαλέσει μεγάλο φόβο στις καρδιές εκατομμυρίων. Παρεπιπτόντως, η ISIS είναι μια εξτρεμιστική μαχητική ομάδα και αυτοαποκαλούμενο ισλαμικό κράτος, το οποίο διευθύνεται και αποτελείται κυρίως από σουνίτες Αραβίς από το Ιράκ και τη Συρία. Από τον Μάρτιο του 2015, είχε τον έλεγχο του εδάφους που κατοικείται από 10 εκατομμύρια άνθρωπους σε αυτές τις δύο χώρες, και έχει τον έλεγχο σε μικρές περιοχές της Λιβύης, της Νιγηρίας, και του Αφγανιστάν.

ISIS ισχυρίζεται ότι έχει θρησκευτική, πολιτική, και στρατιωτική εξουσία πάνω σε όλους τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο, και ότι η νομιμότητα της κάθε κυβέρνησης του κάθε έθνους ή κράτους στο οποίο επεκτείνεται, έχει ακυρωθεί. Τα Ηνωμένα Έθνη κατηγορεί την ISIS ότι είναι υπεύθυνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εγκλήματα πολέμου,

καιτις αμέτρητες δολοφονίες και εκτελέσεις αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών. Η ομάδα χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από πολλές χώρες, με πάνω από εξήντα έθνη που κάνουν πόλεμο εναντίον τους άμεσα ή έμμεσα.

Καθώς προχώρησε το 2015, συνέχισε η ISIS να επεκτείνει την επιρροή της. Μέχρι τα μέσα του έτους, είχαν επίσης μια παρουσία της ISIS η Υεμένη, ο Νίγηρας, η Τσαντ, η Καμερούν, και το Ουζμπεκιστάν, εκτός από τις χώρες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Κατά τη διάρκεια του 2015 έχουνεμπλακεί σε σχεδόν ασταμάτητες τρομοκρατικές επιθέσεις όλων των ειδών, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες χιλιάδες και καταστρέφοντας τις περιουσίες, τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, και πολλούς αρχαιολογικούς, ιστορικούς τόπους. Την ίδια στιγμή, πολλές χώρες έχουν αρχίσει απεργίες ενάντια στα οχυρά της ISIS, κυρίως στη Συρία και το Ιράκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ένα ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος εξερράγη και έπεσε στην Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο λίγο μετά την απογείωσή του από την πόλη Θέρετρο του Σαρμ ελ-Σέιχ στις 31 Οκτωβρίου. Σκωτόθηκαν όλα τα 224 άτομα που ήταν επί του σκάφους. Παρόλο που οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, είναι ιδιαίτερα ύποπτο το γεγονός ότι είχε τοποθετηθεί στο αεροπλάνο μια βόμβα, και ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιήθηκε είτε απευθείας από χειριστές του ISIS ή από αυτούς που αποδέχονταν την ISIS.

Στις 13 Νοεμβρίου, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι της Γαλλίας άφησαν 129 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες, με την ISIS να δέχεται την ευθύνη για αυτές τις θανατηφόρες επιθέσεις. Είναι πιθανό ότι αυτές οι πρόσφατες πράξεις βίας είναι, τουλάχιστον εν μέρει, σε αντίποινα για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στον αγώνα κατά του ISIS. Παρ 'όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν είναι συγκρατημένο να πω ότι ο πόλεμος εναντίον αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης σίγουρα θα συνεχίσει να κλιμακώνεται καθώς μπαίνουμε στο 2016.

ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Στο εσωτερικό μέτωπο, στα νέα του 2015 κυριάρχησαν οι μαζικές δολοφονίες, μια απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου, την επίσκεψη του Πάπα στη χώρα αυτή, και την εσωτερική πολιτική. Τον Ιούνιο, ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον μιας ιστορικής εκκλησίας 199 ετών στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, κατά τη διάρκεια της προσευχής, σκοτώνοντας εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ο πάστορας της εκκλησίας. Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος δολοφόνος ομολόγησε ότι διέπραξε τις δολοφονίες, με την ελπίδα να αναφλεγεί ένας φυλετικός πόλεμος στην Αμερική.

Λιγότερο από τέσσερις μήνες αργότερα, σε μια ήσυχη περιοχή της νοτιοδυτικής Όρεγκον, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε κολέγιο, σκοτώνοντας εννέα

ανθρώπους και τραυματίζοντας επτά, πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος. Ο άνθρωπος με το όπλο φέρεται να είχε αντιθρησκευτικές και ρατσιστικές τάσεις ως λευκός, μαζί με μακροχρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτές οι μαζικές δολοφονίες, όπως αυτές το 2015 έχουν προβάλει και πάλι στο προσκήνιο τα θέματα των φυλετικών σχέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα του ελέγχου των όπλων.

Τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε υπέρ της δυνατότητας του γάμου ατόμων του ιδίου φύλου σε όλη τη χώρα. Η απόφαση αναφέρει ότι τα ζευγάρια ίδιου φύλου έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να παντρεύονται και ότι οι επιμέρους πολιτείες ή οι δήμοι δεν μπορούν να πουν ότι ο γάμος είναι αποκλειστικά για τα ετερόφυλλα ζευγάρια. Είναι ίσως με έκπληξη να συνειδητοποιήσουμε ότι μια χώρα που εθεμελιώθη πριν 239 χρόνια, που βασίζεται τόσο πολύ σε βιβλικές αρχές από τις ενέργειες των ηγετών της, εγκατέλειψε τις σαφείς διδασκαλίες της Αγίας Γραφής για το θέμα αυτό (βλ. Λεβ. 18:22· 20:13 Ρωμ.1: 26-28).

Ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Francis, επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Σεπτέμβριο. Τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος Ομπάμα και έγινε ο πρώτος Πάπας να μιλήσει ποτέ ενώπιον του Κογκρέσου. Ενώ στην Ουάσιγκτον, σε μια ενδιαφέρουσα συστροφή στην

επίσκεψή του, συναντήθηκε με ανοιχτά ζευγάρι γκέι μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με έναν γραμματέα ενος γνωστού νομού κάποιας πολιτείας των ΗΠΑ που διακαώς είναι σε αντίθεση με την ομοφυλοφιλία. Πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου απευθύνθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, και στη Φιλαδέλφεια, όπου επισκέφθηκε μερικά από τα ιστορικά μνημεία που σχετίζονται με την ίδρυση της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ δεν θα λάβουν χώρα μέχρι το Νοέμβριο του 2016, οι πολιτιές εκστρατείες των επίδοξων για τον εν λόγω θώκο άρχισαν σε πλήρη εξέλιξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πρώτη συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων διεξήχθη τον Αύγουστο, με ακόμη περισσότερες να ακολουθήσουν. Σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, συνολικά είκοσι τρεις σημαντικότεροι υποψήφιοι, έξι Δημοκρατικοί και δεκαεπτά Ρεπουμπλικάνοι, δηλώθηκαν ως υποψήφιοι για το υψηλότερο αξίωμα στη χώρα. Από τα μέσα Νοεμβρίου, ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί σε 18, 3 Δημοκρατικοί και 15 Ρεπουμπλικάνοι. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική θα συνεχίσει να είναι στην κορυφή των εγχώριων ειδήσεων σε όλο το επόμενο έτος.

ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενώ το 2015 δεν προκάλεσε την οποιαδήποτε οικονομική «καταστροφή», όπως γνώρισε ο κόσμος κατά τη διάρκεια της

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και του 2009, πολλά σύννεφα της αβεβαιότητας κρέμονται πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή επιβράδυνση στην Κίνα, αποδυναμωμούμενες αγορές στις αναδυόμενες χώρες, και τα αποτελέσματα της προσέγγισης του «πότε on, πότε off» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προς την αύξηση των επιτοκίων, δεν έχουν κάνει τίποτα για να διαλυθεί η γενική ζοφερή προοπτική για το μέλλον.

Η εξαιρετικά εύθραυστη φύση της οικονομίας παρουσιάστηκε το 2015, τουλάχιστον εν μέρει, από μια πτώση 12% στις κυριότερες μετοχικές αγορές των ΗΠΑ μέσα σε μόνο λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο της μείωσης ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια του Φτινοπόρου, συνεχίζει να αφήνει πολλούς "στην άκρη" για την επένδυση στην αγορά, ιδίως σαν θυμούνται τα γεγονότα του 2008.

Όσον αφορά την Κίνα, υπάρχει καλός λόγος να ανησυχούν αν υλοποιηθεί εκεί η οικονομική επιβράδυνση. Χρησιμοποιώντας εκτιμώμενους αριθμούς του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του 2015 (εξαιρουμένων προσαρμογών αγοραστικής δύναμης), με μόνη εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Μαζί, μόνο αυτές οι δύο χώρες αποτελούν το 38% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ, ή κατ' εκτίμηση \$39

τρισεκατομμύρια το 2015, πάνω από εννέα φορές υψηλότερες από την επόμενη μεγαλύτερη οικονομία, που είναι εκείνη της Ιαπωνίας. Πριν από δέκα χρόνια, η οικονομία της Κίνας ήταν μόνο 17% το μέγεθος εκείνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 2015, έχει ανέβει σε 62% του συνόλου των ΗΠΑ.

Αντιφατικές δηλώσεις από τους λεγόμενους ειδικούς, τόσο εντός όσο και εκτός της Κίνας, έχουν τροφοδοτήσει την αβεβαιότητα για το μέλλον αυτής της χώρας. Ορισμένοι οικονομολόγοι κόσμο επιμένουν ότι η Κίνα έχει αρχίσει μια στροφή από την ανάπτυξη οδηγούμενη από τις επενδύσεις σε ανάπτυξη οδηγούμενη από την κατανάλωση, και ότι αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση του συνολικού του ΑΕΠ. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών φορέων χάραξης πολιτικής, είναι εξίσου ανένδοτοι ότι η χώρα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 6-7% για το άμεσο μέλλον.

Αποφάσεις της τράπεζας Federal Reserve, ή ίσως θα πρέπει να ειπωθεί, η έλλειψη αυτής, για την αύξηση των επιτοκίων μπορεί να είναι το πιο ασυνήθιστο, αν όχι απογοητευτικό για πολλούς, στην ιστορία της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ. Επίσης, δεν είναι καθόλου σαφές, ότι δεν θα αντιδρούν υπερβολικά οι αγορέςόταν η Fed κάνει πραγματικότητα την αύξηση των επιτοκίων. Πράγματι, η αβεβαιότητα και η ανησυχία για το μέλλον, με το βλέμμα στραμμένο στον

εσωτερικό καθρέφτη προς το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, φαίνεται να συνοψίζουν τα συναισθήματα των περισσότερων, όταν πρόκειται για τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες καθώς το 2015 φτάνει στο τέλος του.

ΟΙ ΕΙΤΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Το έτος 2015 είδε το μερίδιό του από φυσικές καταστροφές και άλλες τραγωδίες που στοίχισε τη ζωή σε πολλούς και έσπειρε τον όλεθρο σε πολλά μέρη του κόσμου. Τον Μάρτιο, ένα γερμανικό αεροπλάνο της γραμμής, χωρίς καμία προειδοποίηση, συνετρίβη μέσα στις γαλλικές Άλπεις, σκοτώνοντας όλους τους 150 επιβάτες μαζί με το πλήρωμα. Διαπιστώθηκε αργότερα ότι ο συγκυβερνήτης είχε κλειδώσει τον κυβερνήτη έξω από το πιλοτήριο και στη συνέχεια συνέτριψε επίτηδες το αεροπλάνο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τη δική του αυτοκτονία. Τον Απρίλιο, πάνω από 800 μετανάστες σκοτώθηκαν όταν ένα πλοίο που τους μετέφερε ανατράπηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 2.000 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2015 προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο για να φθάσουν στην Ευρώπη.

Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους στην Ασία, ένας στο Νεπάλ και ο άλλος στη Νότια Ασία, που στοίχισαν τη ζωή σε

πάνω από 4.000 άτομα, τραυμάτισε δεκάδες χιλιάδες, και κατέστρεψε χιλιάδες δομές. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015, ένας πάρα πολύ σοβαρός καύσων σκότωσε περισσότερους από 2.000 στην Ινδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ρεκόρ όλων των εποχών πραγματοπιήθηκε το 2015 για τις καταστροφές από πυρκαγιές, όπου κάηκαν πάνω από 11 εκατομμύρια στρέμματα, σε ως επί το πλείστον έξι δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Χημικές εκρήξεις αποθηκών στο λιμάνι της πόλης της Tianjin της Κίνας τον Αύγουστο και ξανά τον Οκτώβριο στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 170 ανθρώπους και κατέστρεψε αποθήκες, επιχειρήσεις, διαμερίσματα, και σπίτια. Έγειρε ερωτήματα η καταστροφή σχετικά με τη διαφθορά και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα, όταν ανακαλύφθηκε ότι οι αποθήκες εβρίσκονταν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές από ό, τι επιτρέπεται από το νόμο, και αποθήκευαν πολύ πιο επικίνδυνο υλικό απ' ό, τι ήταν εξουσιοδοτημένο. Ακόμη και οι θρησκευτικές εορτές δεν ήταν χωρίς καταστρεπτικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 2015. Τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια ενός από τις ιερότερες εκδηλώσεις του Ισλάμ, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 800 τραυματίστηκαν σε άτακτη φυγή, ενώ έκαναν προσκύνημα κοντά στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνο ό, τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μείζονες τίτλοι ειδήσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, για τη

συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, ο καθημερινός αγώνας για την παροχή ρουχισμού, στέγης και τροφής, και οι αμέτρητες μάχες κατά των νόσων, τόσο σωματικών όσο και ψυχικών, ήταν περισσότερο από αρκετό για να γίνει το 2015 άλλη μία δύσκολη χρονιά στα χρονικά της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι αρκετό για να κάνει μια ειλικρινή καρδιά αναρωτιέται εάν ο κόσμος θα βρει ποτέ πραγματικές λύσεις για τα προβλήματά της και βιώσει ειρήνη, ασφάλεια, καλή θέληση, υγεία και ευτυχία. Τι προοπτική θα ήταν αυτή αν είχαμε λόγο να πιστεύουμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι δυνατή!

«ΕΠΙ ΤΟΝ ΩΜΟΝ ΑΥΤΟΥ»

Αυτό το μήνα (του Δεκεμβρίου) ένα μεγάλο μέρος του κόσμου θα υπενθυμιστεί και πάλι τη γέννηση του Ιησού, του πρίγκιπα της Ειρήνης, αν και η πραγματική επέτειος της γέννησής του είναι γύρω στην 1η Οκτωβρίου. Μόνο πολύ λίγα από τα δισεκατομμύρια της γης συνειδητοποιούν ότι στη γέννηση, το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού έχουμε την πραγματική λύση για όλα τα προβλήματα του κόσμου. Μία από τις προφητείες της γέννησής του δείχνει το ακόλουθο: Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού.» (Ησ.9: 6)

Σήμερα, αδύναμοι και ανίσχυροι άνδρες και γυναίκες προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν να

επωμιστούν τις ευθύνες της διατήρησης της ειρήνης και της παροχής ευλογιών επι τον κατηραμένον από την αμαρτίαν κόσμον που πεθαίνει, και αποτυχαίνουν οικτρά σε αυτό.

Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα. Ζούμε πλέον σε μια εποχή μετάβασης. Κατηφορίζει σταδιακά, αλλά σίγουρα, ο κόσμος του Σατανά προς την καταστροφή. Σύντομα, η βασιλεία του Χριστού θα δημιουργήθει στη θέση του, και ο κόσμος θα μάθει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί και θα δημιουργήσει την ειρήνη στη γη και «εν ανθρώποις ευδοκία.»(Λουκάς 2:14) "και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού"--τι ουσιαστική έκφραση είναι αυτή! Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, ανήγγειλε στους μαθητές του, «εμένα μου έχει δοθεί όλη η εξουσία του ουρανού και της γης.» (Ματθ. 28:18) Με το «όλη η εξουσία» πόσο καλά εξοπλισμένος είναι να επωμιστεί τις ευθύνες της παγκόσμιας ειρήνης, και να επιφέρει την επίλυση των πολλών προβλημάτων της ανθρωπότητας.

Ο Ησαΐας έγραψε περαιτέρω σχετικά με τον Ιησού, τον Πρίγκιπα της Ειρήνης, ότι «Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος». (Ησ.9: 7) Αυτό σημαίνει ότι τελικά, υπό την διακυβέρνηση του Χριστού, η ειρήνη και η καλή θέληση θα είναι τόσο καθολικές όσο είναι σήμερα κι ο φόβος και το χάος. Η Βασιλεία του Χριστού της ειρήνης θα εξαπλώσει την ευεργετική επιρροή της πάνω από όλες τις

ηπείρους, και πάνω από τα νησιά της θάλασσας. Θα λύσει εύκολα τα προβλήματα που μαστίζουν σήμερα την ανθρωπότητα, και θα επιφέρει την εκπλήρωση της υπόσχεσης ότι «κάθε άνθρωπος» θα κατοικεί στην ευτυχία και την ειρήνη «και θέλουσι κάθησθαι ἐκαστος υπό την ἀμπελον αυτού και υπό την συκήν αυτού, και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών.» - Μιχαίας 4:1-4

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος που είναι πολύ μεγάλο για τον πρίγκιπα της Ειρήνης για να λύσει. Το μεγαλύτερο από τα προβλήματα της ανθρωπότητας, που δεν προσπάθησε ποτέ να λύσει καμία ανθρώπινη κυβερνήτη, είναι ο μεγάλος εχθρός—ο θάνατος. Σήμερα, ακόμη και αν θα μπορούσε η ειρήνη να δημιουργηθεί σε κάθε μέρος της γης, και θα μπορούσε η οικονομική ασφάλεια να εξασφαλιστεί για όλα τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να πεθαίνουν με ρυθμό πάνω από 150.000 ημερησίως, με όλες τις ασθένειες και τον πόνο που συνεπάγεται αυτό.

Ωστόσο, στο νέο κόσμο του Χριστού θα πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα της ασθένειας και του θανάτου. Οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή είναι μέλη μιας κατηραμένης από αμαρτίαν και ετοιμοθάνατης φυλής, που προέκυψε από την παράβαση του Αδάμ. Ωστόσο, ο Παύλος μας διαβεβαιώνει ότι «όπως και στον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, ούτω και εν τω Χριστώ πρέπει όλοι να

γίνουν ζωντανοί» από την υπακοή στους δίκαιους νόμους της βασιλείας. Ο Χριστός θα βασιλεύσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι να καταστραφεί ο θάνατος που είναι ο μεγάλος εχθρός. -Α Κορ.15: 21,22,26

Ο ανήσυχος φλοίσβος της θάλασσας και τα κύματα χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή για να συμβολιστεί ο κόσμος της ανθρωπότητας στη σημερινή κατάσταση χάους και αγωνίας. Μια από τις προφητείες της βασιλείας μας διαβεβαιώνει τη στιγμή όπου «δεν θα υπάρχει πλέον η θάλασσα.» Στη συνέχεια, συνεχίζει η προφητεία αυτή, ότι δια του Χριστού, ο Θεός «θα κατοικεί» με τους ανθρώπους, «και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυνον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον.» -Αποκαλ. 21:1-4

Όταν ο λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι «δεν θα υπάρχει πλέον ο θάνατος», αυτό σημαίνει ότι θα επανέλθουν στη ζωή ακόμη και εκείνοι που έχουν πεθάνει. Όλοι αυτοί έχουν εξαγορασθεί από το θάνατο από το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Ο προφήτης Ησαΐας έγραψε: «Και οι λελυτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμώ εις την Σιών· και ευφροσύνη αιώνιος θέλει είσθαι επί της κεφαλής αυτών· αγαλλίασιν και ευφροσύνην θέλουσιν απολαύσει· η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει.» (Ισ. 35:10) Αυτές οι ευλογίες της ειρήνης και της ζωής

δεν θα φθάσουν στον κόσμο το 2016, αλλά εγγείς είναι, και σε αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε.



Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές

Μάθημα Πρώτο

Ο Θεός διασώζει τον Πέτρον

*Εδάφια κλειδιά: «Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάττετο εν τη φυλακῇ· εγίνετο δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχῇ προς τὸν Θεόν υπέρ αυτού.»
Πράξεις 12:5*

Επιλεγμένα εδάφια: Πράξεις 12:1-17

Οι έντονοι διωγμοί ήταν το μερίδιο της Πρώτης Εκκλησίας, και όμως επέτρεπε η θεία πρόνοια τις αντικρουόμενες εμπειρίες στη ζωή των αγίων. Στο σημερινό μάθημα, μαθαίνουμε ότι ο Ηρώδης, ο βασιλιάς της Ιουδαίας, διέταξε να θανατωθεί με το σπαθί ο Ιάκωβος. Έτσι έγινε ένας από τους πρώτους μάρτυρες για το Ευαγγέλιο του Χριστού, ενώ ο αδελφός του, ο Ιωάννης, έζησε μέχρι τα βαθιά του γεράματα, πιθανότατα μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνος. -Πράξεις 12:1,2

Ως άλλος από τους στενότερους μαθητές του Χριστού, η εμπειρία του Πέτρου ήταν ακόμα διαφορετική. Επειδή είχε ικανοποιήσει τους Εβραίους ο Ηρώδης στο να θανατώσει τον Ιάκωβο, «Και ιδών ότι ήτο αρεστόν εις τους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβῃ και τον Πέτρον· ήσαν δε αι

ημέραι των αζύμων· τον οποίον και πιάσας ἔβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις τέσσαρας τετράδας στρατιωτών διά να φυλάττωσιν αυτόν, θέλων μετά το πάσχα να παραστήσῃ αυτόν εις τον λαόν.» - εδάφ. 3,4

Το εδάφιο μας κλειδί αποκαλύπτει τις ειλικρινείς προσευχές για λογαριασμό του Πέτρου από τους αδελφούς στην Ιερουσαλήμ. Τα μυαλά τους πιθανότατα αναλογίζονταν για το γεγονός ότι σκοτώθηκε ένας από τους ηγέτες τους, ο Τζέιμς, και ανησυχούσαν μήπως πέσει στο σπαθί κι ο Πέτρος.

Εκείνο το βράδυ, όταν ο Ηρώδης είχε σχεδιάσει να τον φέρει στο προσκήνιο από τη φυλακή, κοιμόταν ειρηνικά ο Πέτρος. Ήταν αλυσοδεμένος σε δύο στρατιώτες, ενώ δύο άλλοι φρουροί ήταν στο καθήκον, έτσι να διασφαλίζεται φαινομενικά ότι δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τους απαγωγείς του. Ξαφνικά, ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε, ξύπνησε τον Πέτρο από τον ύπνο του, και έπεσαν, ως εκ θαύματος, οι χειροπέδες που τον έδεναν. Τότε, επίσης, από ένα θαύμα, ο Πέτρος οδηγήθηκε από τον ουράνιο αγγελιοφόρο από τον εγκλεισμό του εν τη φυλακή για την ελευθερία του στη πόλη. -εδάφ.6-10

Τα ανωτέρω γεγονότα που σχετίζονται φαινομενικά με την απελευθέρωση του Πέτρου από την αιχμαλωσία ήταν τόσο αξιοσημείωτα που, για ένα χρονικό διάστημα, εθεωρούσε ότι μπορεί να ονειρευόταν εκείνη τη στιγμή ή μήπως σε μια έκσταση ήταν. Μόλις κατάλαβε ο Πέτρος ότι ήταν

πράγματι ελεύθερος, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη Μάρκου, όπου ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι στην προσευχή οι αδελφοί. Χτύπησε ο Πέτρος την πόρτα της πύλης και μια υπηρέτρια, που ονομαζόταν Ρόδα, αναγνώρισε τη φωνή του, αλλά πάνω στον ενθουσιασμό της, αμέλησε να ανοίξει την πόρτα. Έτρεξε πίσω και είπε στους αδελφούς που προσεύχονταν ότι είχε φτάσει ο Πέτρος, αλλά δεν την επίστευον. Τελικά, ως αποτέλεσμα των συνεχών χτημημάτων του Πέτρου, άνοιξαν την πόρτα και τον είδα. Στη συνέχεια τους έδωσε έναν απολογισμό της θεόσταλτης απελευθέρωσής του. Ο Πέτρος τους είπε να ενημερώσουν έναν από τους μαθητές του, ονόματι Ιάκωβος, καθώς και άλλους της αδελφότητας, και στη συνέχεια αναχώρησε σε άγνωστη τοποθεσία. -εδαφ.11-17

Οι «τελεσφόρα ένθερμες» προσευχές των δικαίων μπορούν να οφελήσουν πολύ. (Ιακώβου 5:16) Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δοκιμαστούμε πέρα από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε, αλλά θα μας παρασχεθεί ένας τρόπος διαφυγής. Μερικές φορές αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από το θάνατο, όπως ήταν η περίπτωση με τον Ιάκωβο, ενώ στην περίπτωση του Πέτρου, πραγματοποίησε την απελευθέρωσή του η θεϊκή παρέμβασις. Είθε να επιμένουμε καθημερινά προσπαθώντας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, βέβαιοι ότι εάν είμαστε πιστοί, μπορούμε να χαιρόμαστε, γιατί σίγουρα θα

ελευθερωθούμε σε ένα χρόνο και με ένα τρόπο που κρίνει καλύτερα ο ουράνιος Πατέρας.

Μάθημα Δύο

Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός

Εδάφιο κλειδί: «Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκεν εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς, και δεν έκαμεν ουδεμίαν διάκρισιν μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίας αυτών διά της πίστεως.» - Πράξεις 15:8, 9

Επιλεγμένα εδάφια: Πράξεις 15:1-19

Μολονότι η ευκαιρία του να γίνει κάποιος μέρος του σώματος του Χριστού προσφέρθηκε πρώτα στο Ισραήλ, ως έθνος δεν κατάφεραν να δεχτούν τον Κύριο μας ως βασιλιά τους και σταυρώθηκε. Παρ 'όλα αυτά, υπήρχε ένα υπόλλειμα των Εβραίων που πίστευε ότι ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας τους. Έτσι, αρχής γενομένης με την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ο Χριστός είχε ανέβει στον Πατέρα του, κατήλθεν επι τους ακολούθους του το Άγιον Πνεύμα. Στη συνέχεια, πίστευσαν, μετανόησαν, και έλαβον το βάπτισμα στο νερό «εις το όνομα του Ιησού

Χριστού εις ἀφεσιν αμαρτιών» ἄλλοι Εβραίοι.
Ἐλαβον κι αυτοί το Ἅγιον Πνεύμα. -Πράξεις 2:38

Δεδομένου ότι ήταν το θέλημα του Θεού όλα τα ἔθνη να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την προσφορά της σωτηρίας που ἔχει παρασχεθεί μέσω της θυσίας του θανάτου του Ιησού Χριστού, αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου επεκτάθηκε τελικά στις παγανιστικές χώρες. Μετά την επιστροφή τους από μια ιεραποστολική περιοδεία, μοιράστηκαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους με τους αδελφούς της Αντιόχειας. Ενώ εκεί «τινές κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς, ότι εάν δεν περιτέμνησθε κατά το ἔθος του Μωϋσέως, δεν δύνασθε να σωθήτε. Γενομένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ουκ ολίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να αναβή ο Παύλος και ο Βαρνάβας και τινές ἄλλοι εξ αυτών προς τους αποστόλους και πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου.» -Πράξεις 15: 1,2

Οι αδελφοί της Αντιόχειας επεθυμούσαν μια επίλυση για αυτό το θέμα και διαπίστωσαν ότι ο Παύλος, ο Βαρνάβας, και ἄλλοι τους θα πρέπει να συναντηθούν με τους αποστόλους και τους πρεσβύτερους στην Ιερουσαλήμ για να διευκρινιστεί για εάν οι πιστοί, οι οποίοι στο παρελθόν ήταν εθνικοί, είχαν την υποχρέωση να τηρούν την τελετή της περιτομής, καθώς και διάφορα χαρακτηριστικά του Μωσαϊκού Νόμου. Ο

Παύλος πήγε πρόθυμα στην Ιερουσαλήμ, μαζί με άλλους, πιστεύοντας ότι αν οι αδελφοί εκεί θα αποκηρύξουν τη διδασκαλία ότι έπρεπε οι πρώην εθνικοί να κάνουν περιτομή, τότε αυτό θα ηρεμήσει τους Ιουδαϊζοντες. -εδαφ. 3-6

Μετά από μια έντονη συζήτηση για το θέμα αυτό, ο Πέτρος απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες σε αυτό το συνέδριο στην Ιερουσαλήμ. Διαβεβαίωσε, όπως έχει καταγραφεί στο εδάφιο κλειδί μας, ότι ο Θεός δεν έκανε διάκριση μεταξύ των πιστών που ήταν πλήρως αφωσιομένοι σε αυτόν και που είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, ανεξάρτητα από το παρελθόν ή την καταγωγή τους.

Μετά από μια εις βάθος συζήτηση του θέματος, οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι διαπίστωσαν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν περιτομή οι Εθνικοί προσήλυτοι, και συνιστάται μόνο και συμφωνείται ότι πρέπει να απέχουν από το αίμα, από τη σεξουαλική ανηθικότητα, από την κατανάλωση πραγμάτων που είχαν στραγγαλιστεί, και από την μετάληψη των κρεάτων που είχαν προσφερθεί στα είδωλα. Επιπλέον, μια επιστολή χαιρετισμών, μαζί με τα αποτελέσματα των συζητήσεων στην Ιερουσαλήμ, εστάλη προς τους αδελφούς στην Αντιόχεια. -εδάφ. 22-29

Μια τέτοια διάσκεψη στην Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει σήμερα για τους αδελφούς όπου μπορούν να συζητούν τις διαφορές τους και να τις επιλύουν σε μια ανοικτή ακρόαση η οποία περιλαμβάνει τους αποστόλους. Παρ 'όλα αυτά, η εκτίμηση ότι όλοι

όσοι έχουν βαπτιστεί στο θάνατο του Χριστού, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, τη γλώσσα, την εθνικότητα ή το φύλο τους, αποτελούν μέρος του σπόρου του Αβραάμ και θα πρέπει να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των αδελφών, αν υπερισχύει το πνεύμα της επιδίωξης του θελήματος του Θεού. -Προς Γαλατάς 3: 7-29

Μάθημα Τρία

Από τη Δέρβη προς τους Φιλίππους

Εδάφιο κλειδί: «Και ως είδε το όραμα, ενθύς εζητήσαμεν να υπάγωμεν εις την Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες ότι ο Κόριος προσκαλεί ημάς, διά να κηρύξωμεν το εναγγέλιον προς αυτούς.» - Πράξεις 16:10

Επιλεγμένα εδάφια: Πράξεις 16:1-15

Μετά τη διάσκεψη Ιερουσαλήμ, ο Παύλος ξεκίνησε ένα δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι, αυτή τη φορά χωρίς να τον συνοδεύουν ο Βαρνάβας και ο Σίλας. «1 Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λύστραν. Και ίδού, ήτο εκεί μαθητής τις ονόματι Τιμόθεος, νιός γυναικός τινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε

Έλληνος, 2 όστις είχε καλήν μαρτυρίαν υπό των εν Λύστροις και Ικονίῳ αδελφών. 3 Τούτον θέλησεν ο Παύλος να εξέλθῃ μεθ' εαυτού, και λαβών αυτόν περιέτεμε διά τους Ιουδαίους τους όντας εν τοις τόποις εκείνοις· επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέρα αυτού ότι ήτο Έλλην.» -Πράξεις 16: 1-3

Ο Παύλος, ο Σίλας κι ο Τιμόθεος απολάμβαναν μεγάλη επιτυχία για την ενίσχυση της πίστης των αδελφών στις διάφορες εκκλησίες, καθώς και για το γεγονός που συνέβαλαν στην αύξηση των αριθμών τους. Μετά την επίσκεψή τους στις περιοχές της Φρυγίας και της Γαλατίας, σκέφτηκαν να ταξιδεύσουν στη Μικρά Ασία για να διαδώσουν εκεί το Ευαγγέλιο, αλλά με κάποιο τρόπο τους εμπόδισαν να το πράξουν το Άγιον Πνεύμα. Στη συνέχεια, ήρθε στον Παύλο όραμα το βράδυ, καθώς τον παρακαλούσε ένας άνδρας να επισκεφθεί τη Μακεδονία ώστε διακονίσει εις εκείνους που κατοικούν εκεί. -εδάφ. 4-9

Το εδάφιο κλειδί μας απεικονίζει την επίδραση της Θείας Πρόνοιας στις καρδιές και τα μυαλά των πιστών που επιθυμούν να γνωρίσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Σε απάντηση του οράματος, ο Παύλος και οι σύντροφοί του αναχώρησαν αμέσως για τη Μακεδονία, ακριβώς βόρεια της Ελλάδος, εισάγοντας έτσι το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη. Πιστεύεται ότι ο Λουκάς, ο ιατρός, άρχισε να συνοδεύσει τον Παύλο και τους άλλους συντρόφους του, όλο αυτό το διάστημα.

Φτάνοντας στη Μακεδονία, οι αδελφοί ταξίδεψαν στους Φιλίππους, μια από τις κυριότερες πόλεις της περιοχής. Κατά το Σάββατο, ταξίδεψαν στην όχθη του ποταμού όπου βρήκαν μια ομάδα γυναικών, μεταξύ των οποίων μία που ονομαζόταν Λυδία, συγκεντρωμένες στην προσευχή. Ο Παύλος τους μίλησε σχετικά με τις ελπίδες του Ισραήλ που εκπληρώθηκαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό το μήνυμα έπεσε σε δεκτικές καρδιές, καθώς η Λυδία και η οικογένειά της έλαβαν το βάπτισμα στο νερό ως απόδειξη της μετατροπής τους. Επιπλέον, η Λυδία κάλεσε τον Παύλο και τους συντρόφους του να μοιραστούν τη φιλοξενία του σπιτιού της. Δεν φαίνεται να έγινε αμέσως αποδεκτό, αλλά λόγω των πιέσεών της, χρησιμοποιήσαν την κατοικία της για μια χρονική περίοδο, ως ορμητήριο, καθώς συμμετείχαν στο έργο του Κυρίου. -εδάφ. 12-15

Ένα σημαντικό μάθημα που πρέπει να αντληθεί από το σημερινό μάθημα είναι το γεγονός ότι ο Θεός θα κατευθύνει την εποπτεία της διακονίας του Ευαγγελίου όπως θέλει Αυτός. Μέσα από τη θεϊκή παρέμβαση, μέσω ενός οράματος, οδηγήθηκε ο Παύλος να ταξιδέψει στην Ευρώπη, και στους Φιλίππους ιδρύθηκε η πρώτη εκκλησία στην ήπειρο αυτή. Τα μεταγενέστερα γεγονότα στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων της σύλληψης του Παύλο και του Σίλα, των ξυλοδαρμών που υπέστησαν, της φυλάκισής τους και, στη συνέχεια, του γεγονότος που που ευαγγέλισαν τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων μαζί με τον οίκο του,

αποδεινύουν πως ό, τι κι αν είναι οι εμπειρίες μας, εάν μείνουμε πιστοί στο κάλεσμα μας, θα είναι προς την δόξαν του Θεού. -εδάφ. 19-34

Ας προσπαθούμε πάντα να έχουμε μια σωστή στάση κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας, όπως τόσο καλά το εξέφρασε ο Ιώβ. Η μαρτυρία του προς τον Θεό, «Αν και με σκοτώσει, πάλι θα τον εμπιστευτώ.» -Ιώβ 13:15

Μάθημα Τέσσερα

Η Θεσσαλονίκη, η Βέροια και η Αθήνα

Εδάφιο κλειδί: «Διότι ενώ διηρχόμην και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρον και βωμόν, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον, Αγνώστω Θεώ. Εκείνον λοιπόν, τον οποίον αγνοοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύγγω προς εσάς.» - Πράξεις 17:23

Επιλεγμένο εδάφιο: Πράξεις 17:1-34

Μετά το χρόνο τους στους Φιλίππους, ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρήκαν μια εβραϊκή συναγωγή, και για τρεις σαββατικές ημέρες, συζήτησαν τις

Γραφές με εκείνους παρόντες. Ο Παύλος τόνισε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μερικοί από τους Εβραίους, καθώς και μια σειρά από ευσεβείς Έλληνες δέχτηκαν το μήνυμα και έγιναν μαθητές της Χριστού. -Πράξεις 17: 1-4

«Φθονήσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβόντες μεθ' εαυτών κακούς τινάς ανθρώπους εκ των χυδαίων και οχλαγωγήσαντες, εθορύβουν την πόλιν και εφορμήσαντες εις την οικίαν του Ιάσονος, εζήτουν αυτούς διά να φέρωσιν εις τον δήμον.» (εδάφ. 5) Έγιναν καταγγελίες κατά του Ιάσονα, ο οποίος ήταν χριστιανός, σχετικά με τη διαταραχή που συνέβη. Έπρεπε να καταβάλει την εγγύηση για να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ταραχές, και αφού έγινε αυτό, αφέθηκε ελεύθερος ο ίδιος και οι άλλοι. Ως αποτέλεσμα, ο Παύλος και ο Σίλας αναχώρησαν γρήγορα για τη Βέροια. -εδάφ. 6-9

Ως συνήθως, πήγαν πρώτα οι ιεραπόστολοι στις συναγωγές, όπου υπήρχαν ειλικρινείς και έντιμοι σπουδαστές των Γραφών. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς πίστεψαν. Όταν η είδηση αυτής της επιτυχημένης διακονίας στη Βέροια έφτασε στην Θεσσαλονίκη, οι άπιστοι Εβραίοι έκανε ταξίδι στην Βέροια, ανακατεύοντας για άλλη μια φορά τον λαό εναντίον αυτών των ιεραποστόλων. Ο Παύλος αναχώρησε στη συνέχεια για την Αθήνα, ενώ ο Σίλας και ο Τιμόθεος έμειναν στη Βέροια για να ενισχύσουν τους νέους Χριστιανούς. -εδάφ. 10-15

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Παύλος παρατήρησε ότι ήταν βουτηγμένη στην ειδωλολατρία η πόλη, και άρχισε να κηρύξει το λόγο του Θεού στη Συναγωγή και την αγορά. Μερικοί από τους Έλληνες φιλοσόφους τον κάλεσε για να προσφωνήσει τον Άρειον Πάγον, ένα δικαστικό σώμα που συναντάτο στο λόφο του Άρη.» Αυτοί ήσαν εθνικοί (Έλληνες), και έχοντας επίγνωση όλων των ειδώλων στην Αθήνα, άρχισε ο Παύλος το μήνυμά του, σημειώνοντας ότι είχε παρατηρήσει ότι ήσαν όλοι πολύ θρήσκοι. -εδάφ.

16-22

Στο εδάφιο κλειδί μας, αναφέρει ο Παύλος ότι βλέπει ένα θυσιαστήριο για τον «Άγνωστο Θεό». Στη συνέχεια έστρεψε την ομιλία του προς τη διαφώτισή τους σχετικά με τον ένα αληθινό Θεό, και εξέθεσε διάφορα χαρακτηριστικά του θεϊκού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του δόγματος της ανάστασης. Ο Παύλος επιβεβαίωσε ότι ο αληθινός Θεός δεν κατοικεί σε ναούς που φτιάνονται από ανθρώπινα χέρια, αλλά ότι αυτός είναι ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων, και θα αποκαλύψει τον εαυτό του σε εκείνους που τον αναζητούν. Τους είπε ότι ο Θεός είχε παραβλέψει την άγνοια εκείνων που ποτέ δεν τον γνώρισε στο παρελθόν, αλλά τώρα είχε έρθει η ώρα για μετάνοια λόγω της προσεχούς περίοδου της κρίσης του Θεού, η οποία θα εκτελείτο από τον Ιησού Χριστό. Αν και μερικοί ακροατές αναλογίστηκαν το μήνυμά του, ιδίως όσον αφορά την ανάσταση των νεκρών,

αλλά για να είναι δύσπιστοι, άλλοι ήθελαν να ακούσουν περισσότερα για αυτό αργότερα, ενώ υπήρξαν μερικοί που ακόμα πίστεψαν. -εδάφ. 24-34

Ο ζήλος της Πρώτης Εκκλησίας στη διάδοση του Ευαγγελίου είναι ενθαρρυντική. Είθε το παράδειγμα τους να χρησιμεύει ως κίνητρο για τον καθένα από εμάς να μοιραστεί τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού υπό τον Χριστό Ιησού, που θα ευλογήσει όλη την ανθρώπινη οικογένεια, τερματίζοντας έτσι όλο το κακό που υπάρχει σήμερα στον κόσμο.

Μάθημα Πέμπτο

Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού

Εδάφιο κλειδί: «Και ο Κύριος είπεν εν νοκτί προς τον Παύλον δι' οράματος· Μη φοβού, αλλά ομίλει και μη σιωπήσῃς, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλει χείρα επί σε διά να σε κακοποιήσῃ, διότι έχω λαόν πολύν εν τη πόλει ταύτη.» - Πράξεις 18:9, 10

Επιλεγμένο εδάφιο: Πράξεις 18:1-11, 18-21

Μετά από σύντομη παραμονή στην Αθήνα, η θεόσταλτη οδηγία του Κυρίου οδήγησε τον Παύλο στην Κόρινθο, μια πόλη γνωστή για την ανηθικότητα του. Εκεί γνωρίστηκε με έναν Εβραίο

που ονομάζοταν Ακύλας, και η σύζυγός του, Πρίσκιλλα, η οποία, όπως και ο ίδιος, ήταν σκηνοποιός. Ο Παύλος έμενε παρ' αυτοίς και διακονούσε εις τους πιστούς στην Κόρινθο. «Διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά παν σάββατον και ἐπειθεν Ιουδαίους και Ἕλληνας. Ότε δε κατέβησαν από της Μακεδονίας ο τε Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφίγγετο κατά το πνεύμα διαμαρτυρόμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.» -Πράξεις 18: 1-5

Παρά το γεγονός ότι ο Παύλος είχε ακολουθήσει τη συνήθη πρακτική του ευαγγελισμού στη συναγωγή, αντιτέθησαν σθεναρώς εις τις προσπάθειές του οι ἀπιστοί Εβραίοι. Ο Παύλος τότε «ετίναξε δραματικά το ἐνδυμά του» και τους είπε ότι θα εστίαζε εφεξής την προσοχή του φέρνοντας το Ευαγγέλιο στους Εθνικούς. Παρ' όλα αυτά, ο Κρίσπος, ο άρχοντας της συναγωγής, καθώς και πολλοί άλλοι στην Κόρινθο, πίστευαν αυτό που δίδαξε και εβαπτίσθησαν. -εδάφ. 6-8

Οπως έχει καταγραφεί στο εδάφιο κλειδί μας, ο Κύριος εμφανίστηκε στον Παύλο σε ένα νυχτερινό όραμα και του έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα επιτύχει στην Κόρινθο. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι δεν θα συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις, και ότι πρέπει να συνεχίσει να κηρύγτει τον Ιησού Χριστό, επειδή υπήρχαν πολλοί ακόμη στην πόλη που θα πιστέψουν.

Παρά το γεγονός ότι χαρακτηριζόταν η Κόρινθος από επιπολαιότητα και έκφυλες συμπεριφορές, απέδιδε σημαντικά πνευματικά αποτελέσματα. Σε αντίθεση με άλλες πόλεις που είχε επισκεφθεί ο Παύλος, πολλοί από τους κατοίκους της Κορίνθου εκτιμούσαν τη διακονία του Παύλου. Ως αποτέλεσμα, πέρασε εκεί δεκαοκτώ μήνες «διδάσκοντας το λόγο του Θεού» και ενίσχυε τους αδελφούς. -εδάφ. 11

Προς, μάλλον, το τέλος της παραμονής του Παύλου στην Κόρινθο, έγινε ανθύπατος της περιοχής της Αχαΐας ο Γάλλιος. Πιστεύοντας ότι θα τους ευνοεί, οι Εβραίοι έφεραν τον Παύλο έμπροσθεν του βήματος εκεί και τον κατηγόρησαν για τη προώθηση της λατρείας του Θεού σε αντίθεση με τον εβραϊκό νόμο. Ωστόσο, ο Γάλλιος ανέφερε ότι η κατάσταση αυτή δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του, δεδομένου ότι αφορούσε τη θρησκεία τους, και απέρριψε έτσι την υπόθεση. Οταν ο Παύλος ανεχώρησε τελικά από την Κόρινθο, αποφάσισαν η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας να ταξιδέψει μαζί του μέχρι την Έφεσο. Αφήνοντάς τους εκεί, ταξίδεψε πίσω στην Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια στην Αντιόχεια. - εδάφ. 12-22

Παρατηρώντας τις σημερινές συνθήκες μεταξύ των ανθρώπων, όπως ήταν στην εποχή του Παύλου, συνεχίζει να είναι μόνο ένα «μικρό ποίμνιο» που θα προσελκύεται στο μήνυμα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού. Ως αφοσιωμένοι πιστοί,

που καλούμαστε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού μαρτυρώντας για την αλήθεια σε όλους όσους μπορεί να έχουν ένα ευήκοον ούς. Δεν θα πρέπει να αποθαρρυνόμαστε αν τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι πενιχρά. Ο Ουράνιος Πατέρας επιβλέπει την όλη διαδικασία, η οποία θα έρθει στο τέλος της όταν η νύφη του αρνιού «θα έχει κάνει την ίδια έτοιμη.» (Αποκάλυψη 19: 7) Ας επιμείνουμε στο να κάμνουμε το έργον του Κυρίου, πεποισμένοι ότι οι διατάξεις του Θεού προχωρούν σύμφωνα με τη θέλησή του. «Διότι εάν κηρύγτω το ευαγγέλιον, δεν είναι εις εμέ· καύχημα· επειδή ανάγκη επίκειται εις εμέ· ουαί δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύγτω.» -Α' Προς Κορ. 9:16

Υποσχέσεις

“καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυνον ἐκ τῶν ὄφθαλμῶν
αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι· οὔτε πένθος οὔτε
κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. τὰ πρῶτα
ἀπῆλθαν.” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:4

