

Ο Θεός θα σώσει

Εδάφια κλειδιά:
*«Κύριος ο Θεός σου, ο
εν μέσω σου, ο
δυνατός, θέλει σε
σώσει, θέλει ευφρανθή
επί σε εν χαρά, θέλει
αναπαύεσθαι εις την
αγάπην αυτού, θέλει
ευφραίνεσθαι εις σε εν
άσμασι.»*
— *Σοφονίας 3:17*

Επιλεγμένα εδάφια:
Σοφονίας 3:14-20

φυλών του Ισραήλ,
Βαβυλώνα.

Ο ΣΟΦΟΝΙΑΣ προφήτεψε ότι η ερήμωση και η καταστροφή θα έπλητταν τον Ιούδα και τα γύρω έθνη εξαιτίας της οργής του Θεού για την αμαρτία τους. (Σεφ. 1:1-18) Σε αυτή την προφητεία είναι επανειλημμένα το μάθημα ότι ερχόταν η ώρα της κρίσης που θα αντιμετώπιζε τις αμαρτίες του Ισραήλ. Λίγο αργότερα, σε εκπλήρωση αυτών των προφητειών, ο Ιούδας, το βασίλειο των δύο οδηγήθηκε αιχμάλωτος στη

Σήμερα, όπως και στις ημέρες του Σοφονία, υπάρχουν αυξανόμενες δυσκολίες (θλίψεις) μεταξύ των εθνών. Ο Ιησούς το συνέδεσε με το τέλος της παρούσας εποχής. «Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.» (Ματθ. 24:21) Μεγάλη «θλίψη» και «σύγχυση» θα επέλθουν σε όλα τα έθνη καθώς αναζητούν απαντήσεις για τα ατελείωτα προβλήματα της εποχής μας, βρίσκοντάς τα όλα πέρα από την ανθρώπινη δυνατότητα ερεύσεως λύσεως και χωρίς διέξοδο από την επικείμενη καταστροφή.
— Λουκάς 21:25

Ο Σοφονίας περιέγραψε συμβολικά την «ημέρα του Κυρίου» με αυτά τα λόγια: «Διά τούτο προσμένετε με, λέγει Κύριος, μέχρι της ημέρας καθ' ην εγείρομαι προς λεηλασίαν· διότι η απόφασίς μου είναι να συνάξω τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να εκχέω επ' αυτά την αγανάκτησίν μου, όλην την έξαψιν της οργής μου· επειδή πάσα η γη θέλει καταναλωθή υπό του πυρός του ζήλου μου.» — Σοφ. 1:7· 3:8

Στη συνέχεια, ο προφήτης περιγράφει τον καιρό μετά το τέλος της ημέρας της οργής, όταν ο σκοπός του Θεού για να ταπεινώσει τον λαό του θα έχει εκπληρωθεί. Η ανθρωπότητα θα επικαλεστεί τον Κύριο και μόλις ακούσει την κραυγή τους η εύνοια του Θεού θα επιστρέψει σε αυτούς και το κακό δεν θα επιτρέπεται πλέον. «Αφήρησεν ο Κύριος τας κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρόν σου· βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος εν μέσω σου· δεν θέλεις πλέον ιδεί κακόν.» — Σεφ. 3:12-15

Η προφητεία αποκαλύπτει ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά έργα της νεοσύστατης βασιλείας του Χριστού στη γη, που θα είναι ζωτικής σημασίας για την υποσχεμένη ευλογία του Ισραήλ και όλης της ανθρωπότητας. Ο Θεός λέει: «Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει εις τους λαούς γλώσσαν καθαράν, διά να επικαλώνται πάντες το όνομα του Κυρίου, να δουλεύωσιν αυτόν υπό ένα ζυγόν.» (εδάφιο 9) Δεν θα ακούγεται πλέον ο Λόγος του Θεού ως ένα συγκεχυμένο μήνυμα, αλλά οι άνθρωποι θα ακούσουν το αγνό μήνυμα της αλήθειας, αμόλυντο από τα ανθρώπινα λάθη ή παραδόσεις.

Μέσω του Λόγου του Θεού και της επιρροής του Αγίου Πνεύματός του, το οποίο στη συνέχεια θα εκχυθεί σε κάθε σάρκα, θα αποκαλύψει ο Κύριος το ένδοξο σχέδιό του. Η υλοποίηση των χαρακτηριστικών του σχεδίου του θα κάνει όλους να δουν τις θεϊκές του ιδιότητες της δικαιοσύνης, της σοφίας, της αγάπης και της δύναμης.

Έτσι θα γνωρίσουν και θα εκτιμήσουν πλήρως τον αληθινό και στοργικό Θεό.

Ο Προφήτης Ιερεμίας, περιγράφοντας τη σύναψη μιας νέας διαθήκης με τον Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίγειας φάσης της Μεσσιανικής βασιλείας, γράφει ότι ο Κύριος υποσχέθηκε τα εξής: «Θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου...διότι πάντες ούτοι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτών έως μεγάλου αυτών, λέγει Κύριος· διότι θέλω συγχωρήσει την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον.» — Ιερ. 31:33,34 ■

* * *