

Loffers

Sleutelters: "Door Hem dan, laten wij Gode gedurig het loffer brengen, dat is, de vrucht onzer lippen, Zijn Naam dankzeggende."

Hebreeën 13:15

Geselecteerde Schrift:

Hebreeën 13:12-21

In de les van vandaag spreekt de apostel Paulus zowel over het offer en de dienst van Jezus als over die van zijn volgelingen, de kerk. Daarbij grijpt de apostel terug op de dienst en offers van Israëls tabernakelregeling, gedetailleerd beschreven in de boeken Exodus en Leviticus. Paulus stelt: "Wij hebben een altaar, waarvan zij niet mogen eten, die de tabernakel dienen. De lichamen van die beesten, waarvan de hogepriester het bloed voor de zonde in het heiligdom brengt, worden buiten het kamp verbrand. Ook Jezus heeft buiten de poort geleden, opdat Hij het volk met Zijn eigen bloed zou heiligen. Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaad dragend." - Hebreeën 13:10-13

Paulus gaat verder, zoals opgenomen in ons sleutelvers, door de volgelingen van Jezus aan te moedigen om voortdurend "het loffer" aan God te brengen. Hij beschrijft dit offer verder als "de vrucht van onze lippen die zijn naam danken" en voegt daaraan toe: "Goed doen en mededelen vergeet niet, want met zulke offers heeft God een welbehagen." - verzen 15,16

Deze woorden van de apostel doen ons denken aan de wierook die op de kolen van het gouden reukofferaltaar van de tabernakel werd gestrooid en die een zoete geur verspreidde die doordrong tot in het Heilige der Heiligen en de aanwezigheid van God voorstelde. (Exodus 30:1-8). Zeker, de loffers, onze lippen die God danken, goed doen en met elkaar communiceren, zijn als wierook, een zoete geur voor onze hemelse Vader. Op een andere plaats spreekt Paulus over zulke offers als "een geur van een zoete reuk, een offerande die God welgevallig is". - Filippenzen 4:18

Sprekend over een ander aspect van ons onderwerp schreef de apostel: "Want doordat Hij [Jezus] gestorven is, is Hij eenmaal voor de zonde gestorven. ... Zo rekent ook gij, dat gij voor de zonde gestorven zijt." (Romeinen 6:10,11). We zijn blij dat Paulus ons eraan herinnert dat ons sterven voor de zonde een gerekende zaak is vanwege het feit dat

we nog onvolmaakt zijn in het vlees. Maar toch, vanwege de toerekening van het bloed van Jezus namens ons, hebben we goddelijke autoriteit om ons offer en onze dienst als "heilig, aanvaardbaar voor God" te beschouwen. - Romeinen 12:1

Het is een prachtig voorrecht en een hoge eer waartoe we zijn uitgenodigd, en alleen als we geloof hebben om te geloven dat het bloed van Christus ons offer aanvaardbaar maakt, zijn we in staat om de realiteit van dit gezegende deel dat we hebben in het goddelijke programma van verzoening te waarderen. We kunnen geloven zoals Paulus deed, dat ook al zijn we "niet toereikend uit onszelf om iets te denken als uit onszelf, maar onze toereikendheid is uit God." (2 Korintiërs 3:5). (2 Korintiërs 3:5). We kunnen de verzekering accepteren dat onze Adamische onvolkomenheden bedekt zijn door het kleed van Christus' gerechtigheid en dat we dus aanvaardbaar zijn voor God als toekomstige leden in het ene lichaam van Christus. - Jesaja 61:10; Filippenzen 3:9; 1 Korintiërs 12:12,27

Laten we daarom dagelijks bezig zijn met dienstbaarheid en opoffering voor God, zijn zaak van waarheid en gerechtigheid en onze medebroeders in Christus. Laten we ons ook bezighouden met het verkondigen van het "evangelie van het koninkrijk" aan de arme, kreunende schepping van deze wereld. (Matteüs 24:14). "Want met zulke offers heeft God

Augustus 2025 33

een welbehagen." Zo zal ons "loffer" eer en glorie brengen aan onze liefhebbende Hemelse Vader en aan zijn Zoon, Christus Jezus, onze Heer.