

## Folket varnas

**Nyckelvers: "Så är det med dig, människoson:  
Jag har gjort dig till en väktare för Israels hus;  
därför skall du höra ett ord från min mun och  
varna dem åt mig."  
Hesekiel 33:7**

**Utvalda bibelställen:  
Hesekiel 33:7-20**

Det finns en tendens bland vissa att se Hesekiels bok genom nyhetens lins. Som ett resultat av detta har det skrivits böcker som föreslår att profeten skulle ha skildrat ett möte med besökare från en annan planet. [Andra är intresserade av det apokalyptiska scenario som involverar de invaderande styrkor som identifieras som "Gog ... av Magog". (Hesekiel 38:2). Denna hord attackerar Israel och utlöser slaget vid Harmageddon. I de sista kapitlen i Hesekiels bok finner vi löftet om ett nytt tempel och antydningar om den kommande tusenåriga härligheten.

Dessa ämnen är av stort intresse för bibelstudenter, men det är bra att ha i åtanke en annan nivå av undervisning i denna fascinerande bok. Den

lärdomen är att vara ansvarsfull. Var en väktare som alltid är vaksam och trogen. Se upp för Guds folks säkerhet och andliga välstånd. Kristna gör klokt i att efterlikna Hesekiel i detta avseende. Låt oss genom våra handlingar besvara den urgamla frågan som ställs i 1 Mos 4:9, "Är jag min brors väktare?" med ett rungande "Ja, det är jag."

Vår nyckelvers bekräftar Hesekiels tidigare uppdrag från Herren att vara en väktare. Till detta uppdrag hade Gud lagt till: "Om jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte talar för att varna den ogudaktige från hans ogudaktiga väg för att rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin orättfärdighet, men hans blod skall jag kräva för din hand. Men om du varnar den ogudaktige, och han icke vänder om från sin ogudaktighet eller från sin ogudaktiga väg, skall han dö i sin orättfärdighet; men du har räddat din själ. ... Men om du varnar den rättfärdige för att han inte skall synda, och han inte syndar, skall han förvisso leva, eftersom han tog emot varningen; och du har frälst din själ." Hesekiel 3:18-21

Vi förespråkar inte att man ska lägga sig i andra människors liv, utan snarare att man ska vara en herde och ge näring. Paulus förmanade: "Om det därför finns någon tröst i Kristus, om det finns någon kärlekens tröst, om det finns någon Andens

gemenskap, om det finns någon tillgivenhet och barmhärtighet, så uppfyll min glädje genom att vara likasinnade, ha samma kärlek, vara eniga, ha ett sinne. Låt ingenting ske genom självisk ambition eller inbilskhet, utan låt var och en i ett ödmjukt sinne akta andra högre än sig själv. Var och en av er skall inte bara se till sina egna intressen utan också till andras." Filipperbrevet 2:1-4

När vi agerar som väktare är vi medvetna om våra bibliska gränser. Jesus Kristus är församlingens överhuvud. Vi är bara hans medarbetare, som försöker följa hans undervisning om att den som vill vara stor i Guds ögon bör vara en tjänare. (Matteus 23:11; Johannes 13:14-16). Petrus gav ett klokt råd: "Var herdar för Guds hjord som finns bland er, och tjänstgör som föreståndare, inte av tvång utan frivilligt, inte för oärlig vinning utan ivrigt, inte heller som herrar över dem som anförtrotts er, utan som förebilder för hjorden." 1 Petrusbrevet 5:2,3

Gud gav i slutändan Hesekiel orden och visionen att vara Israels herde. Låt det vara så med oss. När vi utövar vaksamhet minns vi: "Om inte Herren bygger huset, arbetar byggmästarna förgäves. Om inte Herren vakar över staden, står vakterna förgäves på vakt." Psaltaren 127:1