

Het volk gewaarschuwd

Sleutelvers: "Daarom, mensenkind, Ik heb u tot wachter gesteld voor het huis van Israël; wanneer u een woord uit Mijn mond hoort, moet u hen voor Mij waarschuwen."
Ezechiël 33:7

Geselecteerde tekst:
Ezechiël 33:7-20

Sommigen hebben de neiging om het boek Ezechiël door een nieuwheidsbril te bekijken. Als gevolg daarvan zijn er boeken geschreven waarin wordt gesuggereerd dat de profeet een ontmoeting met bezoekers van een andere planeet heeft beschreven. [Dit is niet de mening van de redactie van dit tijdschrift.] Anderen zijn geïnteresseerd in het apocalyptische scenario met de binnenvallende troepen die worden aangeduid als "Gog ... van Magog". (Ezechiël 38:2). Die horde valt Israël aan, wat leidt tot de slag van Armageddon. Als we verdergaan naar de laatste hoofdstukken van Ezechiël, vinden we de belofte van een nieuwe tempel en hints over de komende millenniumglorie.

Deze onderwerpen zijn van groot belang voor bijbelstudenten, maar het is goed om rekening te houden met een ander niveau van onderwijs in dit fascinerende boek. Die les is om verantwoordelijk te zijn. Wees een wachter die altijd waakzaam en trouw is. Let op de veiligheid en geestelijke voorspoed van Gods volk. Christenen doen er goed aan om Ezechiël in dit opzicht na te volgen. Laten we met onze daden een antwoord geven op de eeuwenoude vraag die in Genesis 4:9 wordt gesteld: "Ben ik mijn broeders hoeder?" met een volmondig "Ja, dat ben ik."

Onze sleutelvers bevestigt Ezechiëls eerdere opdracht van de Heer om een wachter te zijn. Aan deze opdracht had God toegevoegd: "Als Ik tegen de goddeloze zeg: 'Je zult zeker sterven', en jij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn goddeloze weg, om zijn leven te redden, dan zal diezelfde goddeloze sterven in zijn ongerechtigheid, maar zijn bloed zal Ik van jouw hand eisen. Maar als je de goddeloze waarschuwt en hij zich niet bekeert van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, zal hij sterven in zijn ongerechtigheid, maar jij hebt je ziel gered. ... Maar als je de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven omdat hij de waarschuwing ter harte

heeft genomen; ook jij hebt je ziel gered." Ezechiël 3:18-21

Wij pleiten niet voor bemoeienis met het leven van anderen, maar voor het hoeden en koesteren ervan. Paulus vermaande: "Als er dus enige troost is in Christus, als er enige troost is in liefde, als er enige gemeenschap is in de Geest, als er enige genegenheid en barmhartigheid is, vervul dan mijn vreugde door eensgezind te zijn, dezelfde liefde te hebben, eensgezind te zijn, één van geest te zijn. Laat niets gebeuren uit egoïstische ambitie of hoogmoed, maar laat ieder in nederigheid de ander hoger achten dan zichzelf. Laat ieder niet alleen oog hebben voor zijn eigen belangen, maar ook voor die van anderen." Filippenzen 2:1-4

Als wachters zijn wij ons bewust van onze bijbelse grenzen. Jezus Christus is het hoofd van de kerk. Wij zijn slechts medewerkers van Hem en streven ernaar Zijn leer te volgen dat wie groot wil zijn in Gods ogen, een dienaar moet zijn. (Matteüs 23:11; Johannes 13:14-16). Petrus gaf wijselijk het volgende advies: "Weid de kudde van God die onder u is, en dien als opzieners, niet uit dwang, maar vrijwillig, niet om oneerlijke winst, maar uit bereidwilligheid; niet als heersers over degenen die u zijn toevertrouwd, maar als voorbeelden voor de kudde." 1 Petrus 5:2,3

Uiteindelijk gaf God Ezechiël de woorden en het visioen om Israël te hoeden. Moge dat ook voor ons gelden. Terwijl we waakzaam zijn, herinneren we ons: "Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de bouwers tevergeefs. Als de Heer de stad niet bewaakt, waken de wachters tevergeefs." Psalm 127:1