

Ο λαός προειδοποθήκε

*Εδάφια κλειδιά: «Και συ, υιέ ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ· άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρ' εμού»
Ιεζεκιήλ 33:7*

*Επιλεγμένα εδάφια:
Ιεζεκιήλ 33:7-20*

Υπάρχει μια τάση μεταξύ ορισμένων να βλέπουν το βιβλίο του Ιεζεκιήλ μέσα από το πρίσμα της καινοτομίας. Ως αποτέλεσμα, έχουν γραφτεί βιβλία που προτείνουν ότι ο προφήτης κατέγραψε μια συνάντηση με επισκέπτες από έναν άλλο πλανήτη.

[Αυτή δεν είναι η άποψη της Συντακτικής Επιτροπής αυτού του περιοδικού] Άλλοι ενδιαφέρονται για το αποκαλυπτικό σενάριο που αφορά τις εισβάλλουσες δυνάμεις που προσδιορίζονται ως «Γωγ ... του Μαγώγ». (Ιεζ. 38:2) Αυτή η ορδή επιτίθεται στο Ισραήλ, επισπεύδοντας τη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Προχωρώντας στα τελευταία κεφάλαια του Ιεζεκιήλ, βρίσκουμε την υπόσχεση ενός νέου Ναού και υπαινιγμούς για την επερχόμενη δόξα της Χιλιετίας.

Αυτά τα θέματα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους μελετητές της Βίβλου, αλλά είναι καλό να έχουμε κατά νου ένα άλλο επίπεδο διδασκαλίας σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο. Αυτό το μάθημα είναι να είμαστε υπεύθυνοι. Να είμαστε φρουροί που είναι πάντα άγρυπνοι και πιστοί. Να προσέχουμε την ασφάλεια

και την πνευματική ευημερία του λαού του Θεού. Οι Χριστιανοί θα κάνουν καλά να μιμηθούν τον Ιεζεκιήλ από αυτή την άποψη. Με τις πράξεις μας, ας απαντήσουμε στο πανάρχαιο ερώτημα που τίθεται στη Γένεση 4:9, «Είμαι ο φύλακας του αδελφού μου;» με ένα ηχηρό «Ναι, είμαι!».

Το εδάφιο-κλειδί μας επιβεβαιώνει την προηγούμενη εντολή του Ιεζεκιήλ από τον Κύριο να είναι φρουρός. Σε αυτή την αποστολή ο Θεός είχε προσθέσει: «18 Όταν λέγω προς τον άνομον, Εξάπαντος θέλεις θανατωθή, και συ δεν νουθετήσης αυτόν και δεν λαλήσης διά να αποτρέψης τον άνομον από της οδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσης την ζωήν αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού· πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. 19 Αλλ' εάν συ μεν νουθετήσης τον άνομον, αυτός όμως δεν επιστρέφει από της ανομίας αυτού και από της οδού αυτού της ανόμου, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, συ δε ηλευθέρωσας την ψυχήν σου. 20 Πάλιν, εάν ο δίκαιος εκτραπή από της δικαιοσύνης αυτού και πράξη ανομίαν, και εγώ θέσω πρόσκομμα έμπροσθεν αυτού· εκείνος θέλει αποθάνει· επειδή δεν έδωκας εις αυτόν νουθεσίαν θέλει αποθάνει εν τη αμαρτία αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού, την οποίαν έκαμε, δεν θέλει μνημονευθή· πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. 21 Εάν όμως συ νουθετήσης τον δίκαιον διά να μη αμαρτήση και αυτός δεν αμαρτήση, ο δίκαιος θέλει βεβαίως ζήσει, διότι ενουθετήθη· και συ ηλευθέρωσας την ψυχήν σου.» —Ιεζ. 3:18-21

Δεν υποστηρίζουμε την αδιακρισία· μάλλον την ποιμαντική και την πνευματική ανατροφή. Ο Παύλος νουθέτησε: «Κάμετε πλήρη την χαράν μου, να φρονήτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και

ομόφρονες, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ' έκαστος και τα των άλλων.» — Φιλιπησίους 2:2-4

Ενεργώντας ως φύλακες, έχουμε επίγνωση των ορίων μας από την Αγία Γραφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Είμαστε απλώς συνεργάτες του, επιδιώκοντας να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία του ότι όποιος επιθυμεί να είναι μεγάλος ενώπιον του Θεού πρέπει να είναι υπηρέτης. (Ματθ. 23:11· Ιωάν. 13:14-16) Ο Πέτρος σοφά συμβούλεψε: «Ποιμάνετε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς αλλ' εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως, μηδέ ως κατακυριεύοντες την κληρονομίαν του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου.» — Α' Πέτρ. 5:2,3

Ο Θεός τελικά έδωσε στον Ιεζεκιήλ τα λόγια και το όραμα για να ποιμάνει τον Ισραήλ. Ας είναι έτσι και σε εμάς. Καθώς επαγρυπνούμε, θυμόμαστε: «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκο, μάταια κοπιάζουν αυτοί που τον οικοδομούν· εάν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνεί ο φρουρός». — Ψαλμός 127 :1 ■

* * *