

# Bibelstudier

*Lektie til 3. august*

## Guds bygning

***Nøglevers: "For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus."***

***1. Korintherbrev 3:11***

***Udvalgt skriftsted:***

***1. Korintherbrev 3:9-17***

Uanset hvor smuk og solid en bygning måtte være, vil den ikke holde, hvis den ikke hviler på et passende fundament. Der vil snart opstå revner, gulve og vægge vil blive skæve, taget vil synke, dele vil begynde at falde ned, og det engang så prægtige monument over menneskets håndværk bliver ubrugeligt, en forladt skamplet, der kun er egnet til ødelæggelse. Hvor vigtigt er ikke et solidt, urokkeligt fundament, et, der er plant og firkantet, og som kan bære det, der bygges på det, gennem mange generationer. Netop et sådant sikkert og evigt fundament er blevet lagt for os, hvorpå vi kan bygge vores struktur af tro på Gud og hans løfter. Som

apostlen Paulus fortæller os i vores nøglevers, er dette fundament Jesus Kristus.

I forlængelse af dette billede skrev apostlen: "I er Guds bygning" og understregede, at hvert af Herrens indviede børn på dette solide fundament af Kristus opbygger en karakterstruktur, der er acceptabel for Gud. - 1. Korintherbrev 3:9

Betydningen af denne illustration er udtrykt med andre ord af apostlen Paulus, da han skrev: "Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning." (2. Korintherbrev 5:17). Hvordan kommer vi ind i Kristus? For det første skal vi kende til ham og hans grundlæggende rolle i Guds frelsesplan. Vi må erkende, at Jesus som et udtryk for sin himmelske Faders og sin egen kærlighed gav sit liv som en løsesum, en erstatning for Adams fortabte liv og den race, der blev fordømt gennem ham. (Romerne 5:18,19; 1 Timoteus 2:5,6). Det betyder, at vi anerkender Jesus som vores Forløser, det fundament, der er lagt for vores frelse.

At vi virkelig forstår, hvad Kristus har gjort for os, og at vi tror på det af hele vores hjerte, resulterer i en enorm ændring i vores livs retning. Apostlen forklarer: "Kristi kærlighed tvinger os; for vi dømmes således, at hvis én døde for alle, så var alle døde: Og han døde for alle, for at de, som lever, ikke skal leve

for sig selv, men for ham, som døde for dem og opstod." - 2. Korintherbrev 5:14,15

I forbindelse med vores lektion sammenligner Paulus dette arbejde med at bygge på Kristi fundament med "guld, sølv og ædelstene", som repræsenterer de værdifulde sandheder og dyrebare løfter i hans ord. (1. Korintherbrev 3:12). "Vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, ... for at vi skal vandre i dem." - Efeserbrevet 2:10

En af de vigtigste forudsætninger for kristen vækst er troen på Guds usynlige ting. Kirken i Korinth, som Paulus skrev til, havde problemer med dette. Han sagde, at de var kødelige - det vil sige jordiske eller menneskelige i deres synspunkter. Resultatet var, at de lagde for stor vægt på synlige menneskelige ledere. - 1. Korintherbrev 3:1-4

Her påpeges vigtigheden af, hvordan vi bygger på det fundament, der er givet. Apostlen antyder, at nogle byggede med "træ, hø og stubbe" efter menneskelige principper og udtrykte kødets ånd - som ikke ville kunne stå sin prøve i Guds dom. (vers 12-15). Paulus vidste, at de kristnes byggearbejde krævede, at det var baseret på anerkendelse af Kristi og Guds usynlige lederskab. "Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos, men tjenere, ved hvem

I troede, ... Jeg har plantet, Apollos vandede; men Gud gav væksten." - 1 Korintherne 3:5,6